

Strijen in Oorlogstijd

Tot zaterdag 25 juni wordt in het museum "Het Land van Strijen" de expositie "**STRIJEN IN OORLOGSTIJD**" gehouden.

Deze expositie laat zien hoe zwaar Strijen het in het begin en aan het einde van oorlog 40/45 het te verduren heeft gehad. Aan de hand van 24 panelen met foto's laten we u zien hoe Strijen in het begin van de oorlog al werd getroffen door de bommen die voor Rotterdam waren bedoeld en waardoor er veel slachtoffer te betreuren waren.

Hoe groot de schade is die dat heeft veroorzaakt is op de foto's goed waarneembaar.

Ook aan het einde van de oorlog heeft Strijen onder zwaar artillerievuur gelegen.

Van uit bevrijd gebied werd de Hoeksche Waard onder vuur genomen en Strijen kwam daar niet ongeschonden van af.

De kogelinslagen in de St Lambertuskerk zijn daar nog de stille getuigen van. Ook de inundatie in 1944 / 1945 van de polders rond het dorp heeft veel schade aangericht wat een evacuatie noodzakelijk maakte.

Inde de serie "Strijen in Historisch Perspectief" is het boekje "Strijen in oorlogstijd" uitgegeven door de oudheidkundige vereniging "Het Land van Strijen" en is nog steeds te koop in het museum.

Voor openingstijden van het museum, zie elders op deze website onder openingstijden.



Schade aan en achter het huis van Riedé in de Kerkstraat